

KENIA

Glamping & Beach Safari bij bijzondere Belgen



Emboo River



Mswambeni Beach House

Een safarireis is vaak een once-in-a-lifetime ervaring. Om die nog onvergetelijker te maken, bundelt Afrika-specialist Live to Travel de krachten met enkele Belgen die in Kenia elk hun bijzondere droom waarmaken. Het beste van Oost-Afrika in een 10-tal dagen ontdekken? Het kan!

ECO-GLAMPING IN DE WILDERNIS

Van Nairobi vlieg je naar de Masai Mara, een van de mooiste safariplekken op aarde. De landingsbaan is een strook aangestampte aarde. Het welkomstcomité een stel giraffen, buffels, gazellen en zebra's.

Thuisbasis voor deze glamping-safari is Emboo River, de ecolodge van Valery en Loïc. Hun verhaal begint in juli 2018, toen ze zelf op safari waren in de Masai Mara. Tijdens een diner raakten ze aan de praat met de manager over de impact en toekomst van safari's. Op safari gaan in de Masai Mara én een positieve impact achterlaten, dat moest toch mogelijk zijn?

Enkele maanden later in 2019 openden ze hun eigen ecolodge. Met William als mede-eigenaar en operationeel manager, dezelfde man van dat bewuste diner in 2018. Hij is

een echte Masai en werkte zich op tot de beste gids van de Masai Mara.

SAFARIVOERTUIGEN OP ZONNE-ENERGIE

Voor Emboo River werd elk aspect van een safari opnieuw ontworpen. Geen lawaaierige en stinkende diesलगeneratoren, geen druppel vervuild water. Alle open safarivoertuigen rijden namelijk volledig op zonne-energie. Een heel speciale ervaring om geruisloos door de Masai Mara te rijden en de verbaasde blikken van de dieren te zien.

Onlangs hoorde een gids een stil gebrul in de verte. Een geluid zo zacht dat het nooit boven een benzinemotor zou komen. De gids reed richting het geluid en de gasten zagen waarachtig een luipaard van dichtbij.

ZWEMBAD MET ZICHT OP WILDE DIEREN

Back to nature wil trouwens niet zeggen

back to basics. Emboo River biedt een luxueus verblijf, met alle comfort om je safarivakantie ontspannen en gezellig te maken. Comfortabele tenten met zicht op de rivier, voorzien van lokaal op maat gemaakt meubilair. Spa-behandelingen op de rivieroever en heerlijke maaltijden met groenten, kruiden en fruit uit eigen tuin. En vanuit het zwembad kijk je naar de passerende wilde dieren.

THUIJKOMEN AAN DE INDISCHE OCEAAN

Na enkele dagen in de bush is het tijd voor het volgende onvergetelijke avontuur, in Mswambeni, op amper 30 km van de grens met Tanzania. Frederik, ook een Belg, verwezenlijkte er het vakantieoord van zijn dromen. Pal aan een maagdelijk wit strand met oneindige vergezichten op de Indische Oceaan. Live to Travel is er al jaren kind aan huis.



Om je safarireis nog onvergetelijker te maken, bundelt Afrikaspecialist Live to Travel de krachten met enkele Belgen die in Kenia elk hun bijzondere droom waarmaken.

Frederik kocht net zijn eigen motorboot waarmee je op beach-safari kan trekken. Wanneer de boot aanlegt bij een witte zandbank midden in de oceaan, lijkt je helemaal alleen in het paradijs te zijn. Nog beter wordt het wanneer Frederik heerlijke hapjes uit zijn boot tovert, een koele fles champagne kraakt en toost op het goede leven. Hakuna Matata!

Live To Travel is dé specialist voor budget-vriendelijke tot exclusieve op maat uitgewerkte reizen naar Afrika en de Indische Oceaan. Jaarlijks krijgen ze het vertrouwen van duizenden klanten voor het uitwerken van hun droomreis. Live To Travel gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.

Geniet bij aankomst van een apero bij het kampvuur op het strand. Niet te geloven dat je amper drie uur geleden nog in de Masai Mara stond.

Mswambeni Beach House is een aards paradijs met zeven luxevilla's en suites, alles samen elf kamers. Gebouwd met eigen handen en met de hulp van twintig lokale arbeiders. Frederik wordt als een dorpeling gezien, en als gast van Mswambeni Beach House wordt je even hartelijk begroet.

OPGELEID DOOR STERRENCHIEF

Man, wat een plek. In Mswambeni Beach House liggen de onvergetelijke momenten gewoon voor het rapen. Vanuit je hemelbed kan je bijna recht je privézwembad induiken. En wanneer de oceaan en het hagelwitte

strand je lokken voor een wandeling langs de overhangende palmen, laat je dan vooral betoveren door het moment.

Eten kan waar en wanneer je wil. In je kamer, op het strand, aan het zwembad van je privévilla. De lokale koks werden trouwens eigenhandig opgeleid door sterrenchef Bart Desmidt van Bartholomeus uit Knokke-Heist.

PICKNICK BIJ DE OLIFANTEN

In en rond Mswambeni valt enorm veel te beleven. Ga diepzeevissen, duiken of snorkelen in Kisite-Mpunguti Marine National Park. Liever kitesurfen, mountainbiken of een deugddoende massage? Of wat dacht je van een picknick bij de olifanten van Shimba Hills National Reserve?

